

Modehoroskopet/FEB

VÄDUREN

21 mars – 20 april

Solen går in i Vattumannen 20 januari, och som en följd av den ökade spänningen mellan Jupiter och Uranus kan du se fram emot en månad fylld med oväntade vändningar och sammanträffanden. Det börjar med att du slökollar på X-MEN och som vanligt dreglar över Wolverine. Sedan läser du en artikel om krav på att modeller ska ha en viss BMI. Sen börjar det röra sig under gullockarna, du startar ett konsultföretag, köper in några ton bly, hyr in den ryske kirurgen som brukar sitta i spärren på din tunnelbanedgång och kontaktar modellagenturerna. Med din hemliga metod kan man nämligen vara hur smal man vill, men ändå väga som om man låg över svältgränsen. Modevärlden andas ut.

OXEN

21 april – 21 maj

Det finns beslut att ta denna månad, beslut om förändring. Speciellt efter 22 januari. Varför inte dumpa det här tjugatiga överklassromantisering och gå över till motståndarsidan? Proletärstilen har alltför länge förtalats, även om den kan innebära problem med vilken typ du ska välja. Låt de kosmiska krafterna styra dina steg bort från den nutida versionen med skägg och Cheap Monday-brallor, och fokusera längre bak i tiden. Inspiration kan sannolikt hittas i böcker med titlar som TRÅGUDARS LAND, TRAKTORN eller KVINNOR OCH ÄPPELTRÄD. Om någon sedan ifrågasätter att dina kläder ändå är vintage-Margiela köpt i Tokyo för det dubbla ursprungspriset, kan du alltid dra din nya favoritrepublik "om jag inte får bära kaschmir till revolutionen, är det inte min revolution."

TVILLINGARNA

22 maj – 21 juni

Nymånen har gått in i Stenbocken 19 januari, och efter det är det läge med nya finansiella grepp. Med fokus på kontakt med myndigheter och kolleger, kan det vara läge att förverkliga gamla idéer. Mygla dig till 20 miljoner i glesbygdstöd och strunta i att följa lämmeltåget till New York, Paris, London och Milano. Starta i stället "Fashion Week of the Never Ending Darkness" i en fjällstuga 17 mil norr om Abisko. Same-chic är det nya kimono, och de med orrfjädrar dekorerade renpälssarna blir årets plagg på Style.com.

KRÄFTAN

22 juni – 22 juli

22 januari krockar Jupiter och Uranus, och allt dras till sin spets i ditt liv. Din tidigare relativt harmlösa fixering vid allt som kommer från New York går fullständigt över styr, och du börjar tvångsmässigt referera till New Yorker/Vanity Fair/Susan Sontag/Gay Talese varje gång du öppnar munnen, inte bara i varannan mening som tidigare. Oroliga vänner skickar dig till läkaren som snabbt konstaterar ännu ett fall av den tidigare så ovanliga sjukdomen "new-old-journalism-idoliseringsbronkit", endemisk i Stockholms innerstad. Det enda kända botemedlet är än så länge total medietystnad, med avbrott endast för en dikt av Göran Greider per dag.

Livet går mot ljusare tider, ta stjärnorna som guide i dina val

LEJONET

23 juli – 23 augusti

När solen går in i Vattumannen 20 januari väntar en månad av nära kontakt med vänner. Eftersom det av en slump rör sig många kräftor i din bekantskapskrets blir du också utsatt för en veritabel terrorkampanj av amerikansk journalistporr. Du tröttnar snabbt på fixeringen och känner istället hur det börjar rycka i rötterna. Den enda rätta motståndshandlingen bör vara att starta en tidskrift på medeltidstyska, handskriven med gotiska bokstäver. Och detta endast för att du inte riktigt behärskar din klassiska grekiska än. Rötterna, måste hålla fast vid rötterna.

JUNGFRUN

24 augusti – 23 september

Från 29 januari befinner sig Venus i Fiskarna, och du kommer sannolikt att stöta på en excentrisk och oberäknelig kvinna. Det kan möjligtvis handla om Lindsey Lohan som plötsligt dyker upp i Miu Mius vårkampanj och stör dina fasta ramar. Bruden ska ju supa i LA, inte sitta i dina favoritkläder i din favoritblaska. Du hade äntligen lyckats styra din mediekonsumtion så att du aldrig mer skulle behöva se henne, eller hennes jävla vänner. Försök att hålla ut, och fokusera på det faktum att Clive Owen snart kommer kunna ses i Lancômes annonser.

VÅGEN

24 september – 23 oktober

I februari väntar en viss förhöjning av din erotiska dragningskraft. Dock innebär detta även att du riskerar en mängd känslofyllda uppbrott och konflikter. Ta vara på dina erfarenheter, de kan komma till hands när du inser att den nya trenden inte är att läsa böcker, den är att skriva dem själv. Spara alltså dagboksanteckningar, blogginlägg och mail och kör allt genom ditt nya automatiska textredigeringsprogram på datorn. Ut kommer sannolikt en tjock volym relevanta nutidsobservationer i en spännande uppklippt språkdräkt. Ta dock inte ut segern i förskott, det kan löna sig uppmärksamhetsmässigt att först jobba som journalist eller meningslös krönikor. Men, fan vad skönt att kunna kalla sig författare.

SKORPIONEN

24 oktober – 22 november

Du har tillbringat den senaste månadens fritid med att försöka finna en matematisk formel för hur långt manschetterna ska sticka ut från kavajärmarna. Än så länge har du fått med alla variabler vad gäller historiska förändringar, men du har till slut fastnat vid problemet med oberäkneliga designers. Vad tusan ska man göra när Thom Browne kommer och tjafsar? Nåla upp skjortärmarna? Men eftersom Merkurius befinner sig i Vattumannen är det läge att känna av omgivningen lite extra, lyssna på den andra sidan. Gör du det ordnar sig saker och ting, och du kan till och med se fram emot ett jobb som The Sartorialists sidekick, The Mathematician.

SKYTTE

23 november – 21 december

Venus rör sig in i fiskarna 29 januari, och innebär att du bör sätta fokus på hemmet och familjen. Tänk på vilka problem du har, och försök göra något åt dem. En bra startpunkt kan vara din garderobsorganisation, som ju kanske inte tillhör de mer utvecklade. Den brittiska inredningsbyrån Candy&Candy har lanserat en garderobslösning med datoriserade galgar och en intelligent spegel, som inte bara håller reda på vilken t-shirt du hade vilken av årets kvällar på Spy Bar (för att undvika pinsamma återupprepningar förstås), utan även visar din eleganta uppenbarelse ur alla tänkbara vinklar. Hosta upp någon miljon bara, så slipper du visa dig med ett tuggummi på rumpen och uppvänd lapp i halslinningen.

STENBOCKEN

22 december – 20 januari

Sista veckan i januari för in lite romantik i ditt liv, vilket ju alltid är trevligt. Akta dig dock för att tappa koncepten när det kommer till det ekonomiska. Även om du numera endast läser Teen Vogue, kan ett totalt stilbyte kosta på. Det nya sportiga modet med plagg från välkänt friluftiga märken som Dries van Noten, Y3, Kim Jones och Norma Kamali lockar ju. Men det går förstås att göra en budgetvariant, köp bara några sprayflaskor silverfärg och komplettera med ett par gamla cykelbyxor uppgrävda ur gymväskan från högstadiet. Utanpå ett par strumpbyxor och tillsammans med en huvtröja i XXXL och dina nysilverlackade skor från Myrornas sitter det som en smäck.

VATTUMANNEN

21 januari – 18 februari

Solen befinner sig i ditt tecken, och du har födelsedag! Allt är frid och fröjd tills du börjar bläddra i månadens modetidningar. Längre har du följt hur annonsernas fokus har skiftat från kläder på snygga modeller, till väskor med kläder på snygga modeller. Väskor är ju sjukt kul, så lite mer uppfinningsrikedom kan man kräva av reklamakarna. Du känner att du har så mycket idéer att du nästan spricker, och startar på stört en tidning som bara handlar om väskor. Första numret blir en enda lång hyllningsdikt till flättekunsten hos Bottega Veneta, interfolierad med bilder där diverse konstnärer har fått fria händer med varsin 2.55 från Chanel. Favoriten blir Rachel Whitereads avgjutning i skumgummi, och tidningen total succé.

FISKARNA

19 februari – 20 mars

Se upp med allmän förvirring denna månad, och akta dig för att sätta på teven utan att först kontrollera vad det är för program. Det kan nämligen falla sig så illa att du blir utsatt för en gala, och därmed svenska galagästers kläder. Dessa är utan tvekan orsak till många reparabla modeskador under årets första månader. Speciellt då ditt psyke kan vara i olag sedan du var tvungen att åka kollektivt under nyårsafton och såg så många blanka strumpbyxor och kinder med glitter, att du nästan svor att aldrig mer gå ut.